



1. udgave, 1. oplag

Hardback, 220 x 210 mm

ISBN 9788876161897

28 sider/159 kr.

Redaktion: Marie Helene Nortvedt

Illustrationer: Rasmus Satto

Udk. 19. december 2024



Om forfatteren

Rasmus Satto (f. 1985) arbejder som billedkunstner og underviser i grafisk tryk. Hans kunstneriske praksis udforsker grænserne mellem medier som collage, blæk og papirudklip. Med *Kari Kakerlak: Vågn op brormand!* debutterer han som børnebogsforfatter. Rasmus Satto bor i København, hvor han kombinerer sin kærlighed til billedkunst og fortællinger i projekter, der taler til både øjne og hjerte.

Når en kakerlak kan lære os om kærlighed og kommunikation

Rasmus Satto hylder 80'ernes børnebøger i sin debut, der forvandler larm til kærlig dialog – med en kakerlak som hovedperson.

I sin bog *Kari Kakerlak: Vågn op brormand!* inviterer billedkunstner og grafisk underviser Rasmus Satto os ind i et univers, der på én gang er taktilt, humoristisk og tankevækkende. Inspireret af 80'ernes børnebøger, hvor abstraktion og eksperimentering var i højsædet, blander Satto collage, maling og papirudklip for at skabe en visuel fortælling, der taler til både børn og voksne.

Historien stammer fra en fortælling, som Satto skrev til sine brødre som teenager. Nu har den fået nyt liv som en poetisk billedbog, hvor vi møder Kari Kakerlak, der prøver at vække sin sovende bror. Med larmende kreativitet – fra tordenskrald og tågehorn til broccoli-bøvs og møddingens mange lyde – lærer Kari os, at det ikke altid er de højeste råb, der skaber forandring. Det kan tværtimod være den blide stemme, der vækker en sovende kæmpe.

“Jeg ønskede at skabe et univers, hvor selv noget så forhadet som en kakerlak kunne være charmerende og sjov,” siger Rasmus Satto. “Historien føles relevant i dag, hvor mange råber højt og larmer for at blive hørt. Den minder os om at starte dialogen med omsorg i stedet for støj.”

Med sin sans for kontraster ønsker Satto at forvandle det uventede – en gammel sko på en mødding, en prut som et kunstnerisk greb – til noget idyllisk og tankevækkende. Bogen er Sattos visuelle hyldest til kreativitet og et kærligt opråb til store og små om at møde verden med nysgerrighed og dialog.

Bogen udkommer d. 19. december på Byens Forlag.

KONTAKT

Rasmus Satto

rasmussatto@gmail.com

Helene Kirkegaard

helene@byensforlag.dk

