



Pelle savner sin mor

Når Pelle er hjemme hos sin far, savner han sin mor. Mor og far er nemlig skilt. Men han tør ikke tale med sin far om det, fordi far bliver trist, når de taler om mor. Forfatter Karoline Dahrling Hughes fortæller i sin nye børnebog *Da Pelle blev glemt* historien om Pelle, der føler sig delt i to.

Bogen fortæller en historie om sorgen børn oplever, når mor og far ikke er sammen længere. Samtidig inviterer den til dialog mellem børn og forældre i samme situation på en fantasifuld og oplyftende måde.

”Selvom ens forældre klarer det nogenlunde, er der stadig mange triste følelser, der følger med, når man skal skilles. I min bog kommer en ulv og redder Pelle, da det er allerværst for ham, og Pelle som barn ikke kan overskue situationen. Bogen kan bruges til højtlesning for de børn, der er fanget i skilsmisselfivet, når det er mest uheldigt, og forhåbentligt gøre forældrene opmærksomme på, at de må hjælpe til, da der ikke er så mange konfliktløsende ulve ude i virkeligheden,” siger forfatteren.

Da Pelle blev glemt udkommer d. 21. december 2022 med **Byens Forlag**.



Karoline Dahrling Hughes er uddannet designer og cand.mag i historie og arbejder til daglig med kommunikation. Hun bor i Nordjylland, har udfoldet sig kreativt hele sit liv og har adskillige udgivelser som kreabogsforfatter. *Da Pelle blev glemt* er den ene af hendes debutudgivelser som børnebogsforfatter. Den anden hedder *Dansk-Engelsk ABC*

Kontakt

Karoline Dahrling Hughes
karolinedahrling@hotmail.com

Emma Bluhme, redaktør
+45 22 82 21 70
emma.bluhme@byensforlag.dk

